

## Øer i det sønderjyske

Under denne overskrift rejser vi på skønne ø-oplevelser i Syd- og Sønderjylland. En dejlig, hyggelig og tryk rejse med mange interessante oplevelser i det smukke kystdanmark. Glæd dig til at opleve såvel Lillebælt som Vadehavet.

Vi skal bo på det hyggelige Hotel Ballumhus. En rigtig kro, der ligger lige midt i marsklandet, og hvor vi får god mad og bor i hyggelige, uensartede værelser, alle naturligvis med bad, toilet og TV.

### Dagsprogram

#### 1. dag: Årø

Efter påstigning kører vi til Årøsund, hvorfra vi sejler til Årø, der er beliggende i Lillebælt. Efter ankomst til den 5,66 km<sup>2</sup> store ø, med godt 150 indbyggere, møder vi vores lokalguide, som tager os med rundt på den lille hyggelige ø og fortæller os om livet på øen. Vi kommer bl.a. forbi vingården, Brummers gård og kirken. Der er mulighed for på Årø at nyde medbragt sandwich eller købe frokost på øen. Efter en fin rundtur sejler vi igen tilbage til fastlandet og kører herfra mod Møgeltønder, hvor vi ser de smukke, gamle bindingsværkshuse samt selvfølgelig det flotte Schackenborg Slot, hvor prins Joachim med familie boede i en lang årrække. Vi går også en lille tur i Schackenborgs slotshave, hvor vi kan nyde de mange smukke blomster. Herefter går det mod vores hotel, men på vejen besøger vi den lille by Gallehus, hvor guldhornene blev fundet, Danmarks flotteste oldtidsfund nogensinde. Vi hører den dramatiske historie om fundet af de to horn og om, hvordan de senere blev stjålet og omsmeltet, så de forsvandt for evigt.

Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Hotel Ballumhus, hvor der bliver tid til et lille hvil, inden vi mødes til middag.

#### 2.dag: Sild og Rømø

I dag skal vi på heldagstur til Sild og Rømø. Midt på formiddagen sejler vi fra Havneby på Rømø, og sejlturen varer en lille times tid, inden vi ankommer til List på Sild.

Sild er den største af de nordfrisiske øer med i alt ca. 20.000 faste indbyggere. Rundturen på Sild bringer os bl.a. til Kampen, Hørnum, Kejtum og Westerland, øens hovedby, hvor vi holder en pause med mulighed for at købe frokost.

Fra List sejler vi tilbage til Rømø, og på vores rundtur på øen ser vi bl.a. Nationalmuseet Kommandørgården, det berømte og fredede havegærde lavet af hvalknogler samt Danmarks ældste og mindste skolebygning i Toftum. Vi ser de flotte kommandørsten ved Rømø Kirke, og i kirken kan man sætte sig på de kirkesæder, hvor de tidligere generationer af A.P. Møller familien, der stammer fra Rømø, havde deres plads. Også Nordeuropas bredeste sandstrand ved Lakolk besøges.

#### 3.dag: Mandø og Ribe

Vi kører til Vester Vedsted og stiger om til Mandø Bussen, en traktorbus, der kører os hen over havbunden til Mandø. På Mandø modtages vi af vores lokale guide, som tager os med på en lille gåtur rundt på den lille ø. Vi ser bl.a. kirken, den gamle præstegård, stormflodssøjlen og redningsstationen. Vi spiser en dejlig frokost på Mandø inden vi kører tilbage til fastlandet. Vi kører de få kilometer til Ribe, hvor vi tager en spadseretur i Danmarks ældste by, Ribe. Vi ser havnen med stormflodssøjlen, de brostensbelagte stræder og bindingsværkshuse, og naturligvis skal vi også se og høre om domkirken, og har man mod på det, anbefaler vi absolut en tur op i kirkens tårn.

#### 4. dag: Fanø

Vi tager afsked med Hotel Ballumhus, og kører til Esbjerg, hvorfra vi sejler til Fanø, som huser godt og vel 3000 fastboende og stadig er en selvstændig kommune. I Nordby går vi en byrundtur, og herefter kører vi videre med bussen til Sønderho, der med sine gamle, men velbevarede huse er én af Danmarks smukkeste landsbyer. Vi holder frokostpause i Sønderho, hvor der f.eks. er mulighed for at smage den legendariske ret Bakskuld – tørret stegt fisk. Frokost skal bestilles sammen med køb af rejsen.