

ULF UNGDOM

UNGE • LIGHED • FÆLLESSKAB

2. årgang • nummer 3 • september 2016



BLADET
HAR FÅET NY STIL,
DET SER ANDERLEDES
UD, MEN INDHOLDET ER
DET SAMME SOM ALTID

ULF
UNGDOM

DIANA: ENDELIG GLAD PÅ GLAD FAGSKOLE • DATINGFEST I SKANDERBORG
VIL DU VÆRE MED I ULF MEDIE? • ULF FERIE ARRANGERER JULETUR TIL
BERLIN • GRATIS KURSUS/FOREDRAG



FOTO: RIKKE HASS CHRISTENSEN

FORMANDEN HAR ORDET

AF JETTE TASTESEN FORMAND FOR ULF-UNGDOM

Så er sommerferien overstået. Jeg håber, I alle har haft en rigtig god sommer, trods vi ikke har haft det allerbedste sommervejr. Jeg selv har haft to skønne uger. Jeg har været til grøn koncert med min dejlige kæreste, hvor vi stod helt oppe på første række, det var virkelig en fantastisk oplevelse, det var så fedt.

Jeg ser med glæde frem til, hvad efteråret 2016 har at byde

på af oplevelser og udfordringer, blandt andet er jeg blevet inviteret til Århus den 9. september, hvor de skal demonstrere, og de vil gerne have, at jeg kommer og holder en tale. Det er noget, jeg ser meget frem til, jeg glæder mig rigtig meget, samtidig føler jeg, at det er et kæmpe skulderklap, og det er rigtig stort for mig, at de lige præcis har valgt mig til at komme og holde en tale.

Så håber jeg på, at vi i efteråret kan få lidt mere gang i ULF Ungdom. Jeg tænker, at vi kunne skaffe lidt flere unge mennesker, som gerne vil være medlem af ULF Ungdom.

Vi har snakket lidt frem og tilbage om at vi i ULF Ungdom

skal have vores egen ambasadør, fordi vi netop tror, at det ville kunne hjælpe os rigtig meget – et skub i den rigtige retning til at få nye medlemmer og finde ud af, hvad det er, de unge gerne vil lave af aktiviteter.

Vi har også vores årlige datingfest/julefrokost, hvor jeg håber, at vi kan samle en masse unge mennesker. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Det kunne være rigtig dejligt, hvis vi kunne få mange flere unge mennesker med.

Er transporten et problem, så må jeg bede jer om at kontakte ULF, som meget gerne vil være behjælpelig med at finde en løsning.

ANNONCESALG

Dansk Blad Service ApS · Vestergade 11 A · 5540 Ullerslev
Tlf. 70 70 12 25 - kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00
E-mail: info@danskbladservice.dk

- hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

DEADLINE FOR
NÆSTE NUMMER

3.

november

FORMAND FOR ULF UNGDOM:

Jette Tastesen

ANSVARSHAVENDE ULF UNGDOM:

Gitte Christensen

FORMANDEN TRÆFFES PÅ KONTORET:

Mandag kl. 9.00-16.00

ÅBNINGSTIDER FOR ULF'S KONTOR:

Mandag kl. 9.00-17.00

Tirsdag kl. 9.00-16.00

Onsdag kl. 9.00-16.00

Torsdag kl. 9.00-16.00

Fredag kl. 9.00-13.00

Telefonen er altid lukket mellem kl. 12.00-12.30

ULF Ungdom · Dæmningen 58 · 7100 Vejle · Tlf. 75 72 46 88

ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk · <https://da-dk.facebook.com/ULFUngdom>

ENDELIG GLAD PÅ GLAD FAGSKOLE



Jeg hedder Diana, jeg har det, der hedder Williams syndrom. Jeg går på Glad Fagskole i Ringsted, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er faktisk superglad for at gå på skolen, jeg har fået nogle gode venner, og alle lærerne er ret seje.

Jeg har ikke altid været glad for at gå i skole. På min gamle skole, hvor jeg gik siden jeg startede i skole, tog lærerne slet ikke hensyn til mig. Jeg blev mobbet, og tit troede lærerne ikke på, hvad jeg sagde. Jeg er lydoverfølsom, og i klassen var der sådan en metalskraldespand. Når der blev smidt noget i skraldespanden, så smækkede de bare låget i, og det kunne jeg slet ikke klare i mit hoved. Det larmede simpelthen forfærdeligt. Det var både de andre elever men også lærerne, der gjorde det.

Min mor havde tit sagt til lærerne, at lyden generede mig, og at de kunne sætte noget skumgummi på kanten, så det ikke larmede så meget, men det ville de ikke gøre. Min mor tilbød selv at gøre det, men det måtte hun ikke for lærerne. Det var først i 9. klasse, hvor der kom en vikar,

der gad være sød ved mig, og som gjorde det. Min mor takkede hende for, at hun tog hensyn til min lydoverfølsomhed, og hun svarede, at hun forstod ikke, hvorfor det ikke var gjort før, da det ikke havde taget ret lang tid.

Der var også engang på min gamle skole, hvor jeg ikke måtte blive afleveret eller hentet af min mor i skolen. Lærerne på skolen kunne ikke lide min mor og far, så de fortalte mig, at jeg selv skulle komme i skole og vente udenfor, indtil min veninde kom, så hun kunne følge mig ind på skolen. Det skulle jeg gøre, også selvom det fx regnede. Jeg kunne bare ikke selv komme i skole, og jeg kunne ikke klare at køre med skolebus, fordi der var mange børn med, som råbte og larmede, og det magtede jeg bare ikke i mit hoved – men det var lærerne bare ret ligeglade med. Min mor blev rigtig vred og talte med skolelederen, og det endte også med, at jeg godt måtte blive fulgt igen, bare min mor ikke gik ind på skolen. Men det var bedre, end at jeg skulle stå udenfor i regnvejr.

Der var også engang, hvor en af lærerne stod i gangen, da jeg kom, og råbte til min mor. Jeg stod lige ved siden af, og blev rigtigt ked af det, men først da min mor spurgte, om jeg virkelig skulle stå og høre på, hvordan de talte til hende, var der en, der tog mig hen til klassen. Min mor var så vred over den måde, lærerne

og ledelsen var på overfor os alle sammen, at hun prøvede at få en anden specialskole til mig, men jeg skulle gå på den skole, sagde kommunen til min mor.

Der var 3 gange, hvor jeg prøvede at køre hjem med bus for at prøve det, fordi skolen ikke troede på, at jeg ikke kunne klare lydene i bussen. Den sidste gang gad mine lærere ikke fortælle chaufføren, hvor jeg skulle af, så jeg endte med at køre helt til en anden by. Min mor ringede til både skolen og busselskabet, da jeg ikke kom hjem, men der gik 2 timer, før busselskabet fandt ud af, hvilken bus jeg var med. Da jeg endelig kom hjem, var jeg så bange, at jeg rystede og sov hele dagen. Det var sidste gang, at jeg kørte med bus hjem fra skole.

Lærerne var ikke søde ved mig, og der var mange gange, hvor de råbte til mig, selvom jeg godt kunne høre, hvad der blev sagt.

Engang bad min mor en af lærerne om, at jeg kunne sidde et andet sted, og så satte lærerne mig ud på gangen for at lave noget matematik.

Lærerne var ligeglade med, at jeg ikke kunne klare høje eller pludselige lyde, så jeg skulle deltage i nogle ting, hvor jeg ikke måtte have mine høreværn på. De kom heksehyl i bål om sommeren, og på skolen måtte jeg aldrig have mine høreværn på. Kun engang hvor vi var i cirkus, måtte jeg have dem med, men der smed mine lærere dem væk bagefter, og jeg fik dem aldrig igen.

Da mine veninder skulle op i 10. klasse et andet sted i kommunen, så måtte jeg ikke følge med, fordi jeg var ½ år yngre end nogle af de andre.

Jeg græd, når jeg kom hjem fra skole, og jeg græd om aftenen, inden jeg skulle sove, fordi jeg bare var så ked af at gå på den skole. Jeg havde hele tiden ondt i maven, og jeg var ret tit syg, fordi jeg ikke magtede at gå i skole. Jeg følte ikke, at lærerne og pædagogerne kunne lide mig.

Derfor tog min mor og far mig ud af skolen og hjemmeunderviste mig i et år. Jeg kom også til psykolog, fordi jeg havde været så ked af det og havde haft ondt i maven så lang tid. Det hjalp rigtigt meget at komme væk fra skolen. Psykologen sagde også, at det var den helt rigtige beslutning, som min mor og far havde taget, og jeg fik det langsomt bedre og blev glad igen.

Det var rigtigt hyggeligt at blive undervist hjemme. Vi lavede projekter og tog på ture, og jeg kom i praktik en gang om ugen på vores lokalradio. Det var bare supersjovt. Efter det år kom jeg til at gå på Glad Fagskole i Ringsted – og jeg elsker det. Jeg er ikke ked af det mere, jeg elsker mine nye venner og lærerne, ja ... de passer på mig. Glad Fagskole er det bedste sted i verden – endelig er jeg glad igen.

Hurra for Glad Fagskole og BUH til min gamle skole.





ULF medie

VIL DU VÆRE MED I ULF MEDIE?

Har du lyst til at skrive gode artikler?

Har du lyst til at tage billeder?

Har du lyst til at lave video og speak?

Så skal du være med i ULF Medie. Vi laver nemlig en medie-redaktion her på ULF.

Når du er med i redaktionen, skal du hjælpe med at skrive og tage billeder til ULF nyt, til vores hjemmeside og til forskellige projekter.

Vi afholder skrivekurser og fotokurser, så du kan lære en hel masse om det.

Vi leder efter skribenter og fotografer i hele landet.

Første redaktionsmøde – hvor du kan høre alt om planerne, og hvad vi skal arbejde med – er fredag den 18. november kl. 14.00-16.00 her på ULF.

TILMELDING OG SPØRGSMÅL KAN DU SENDE TIL **SIGNE** PÅ:
SIGNE@ULFMEDIE.DK OG DU ER OGSÅ MEGET VELKOMMEN TIL AT
RINGE PÅ **TELEFON 75 72 46 88**.

ULF FERIE ARRANGERER



Juletur til Berlin

Tyskland er kendt for deres tradition for julemarkeder. Ikke mindst i Berlin er de store markeder populære og fulde af godter til store og små.

Vi tager 4 dage til Berlin så der både er tid til at jule på markederne og til at opleve hvad Berlin har at byde på.

Vi besøger f.eks. resterne af Berlinmuren, den berømte gade *Unter den Linden*, det Jødiske monument og Brandenburger Tor.

Rejseselskabet har planlagt udflugter rundt i byen man kan deltage i, -eller man kan opleve byen på egen hånd.

Bussen stopper følgende steder:

Silkeborg: Ansvej 98 (den nye p-plads)

Århus: Q8 på Omslevvej 61, Viby

Horsens: Q8 v. Lund

Vejle: DTC transportcenter v. Mc Donalds

Kolding: Pendlerparkeingen v. Hotel Scandic

Rødekro: Afkørsel 70 v. Statoil



Rejsetidspunkt og priser

Afrejse d. 1. december 2016

Hjemrejse d. 4 december 2016

Pris pr. person 3.750 kr. Tillæg for eneværelse 450 kr.



Inkluderet i prisen

Busrejse til Berlin t/r

3x morgenmad

Programlagt transport/udflugter

Deltagelse af ULF Feries frivillige



Betaling

Beløbet 1.000,- betales ved

tilmelding. Restbeløbet betales

senest d. 1. oktober

Reg. nr.: 7244 Konto nr.: 1233219

Tekst: Navn/Berlin



WWW.ULF-FERIE.DK
TELEFON 21 22 27 98



ULF Ferie er ferieoplevelser for medlemmer af ULF
Meld dig ind på www.ulf.dk

GRATIS KURSUS ELLER FOREDRAG

Har du lyst til blive klogere på facebook, sex og kærester eller mobning?

ULF Ungdom kan tilbyde gratis kursus eller foredrag til dig og dine venner, bofæller eller andre, som også kunne være interesserede.

Vi kan tilbyde et gratis kursus i god stil på facebook, sex og kærester, mobning og ferie.

Vi har nemlig fået nogle midler, så vi kan besøge følgende kommuner med et gratis kursus eller et gratis foredrag:

Kontakt os på mail: kurser@ulf.dk eller ring til os på telefon 75 72 46 88.

- København
- Lyngby Taarbæk
- Rudersdal
- Kolding
- Middelfart
- Nordfyn
- Århus
- Guldborgsund

